

Lieve moeder natuur,

Wat ben je mooi. Wat ben je veelzijdig. Je prachtige bergen en oceanen. Je ontelbare sterren aan de hemel en zandkorrels op het strand. Je verschillende bomen, planten en bloemen. Je geweldige zonsopkomsten en -ondergangen. Je maan. Je sneeuw, regen en mist. Je woede-uitbarstingen, voor ons te zien als stormen. Je liefde voor ons, wanneer je weer neerslag geeft in de droogte. Je 4 seizoenen, waardoor we hele verschillende kanten van je kunnen zien. Maar ook je fantastische wezens, dieren en mensen, zijn schitterend gemaakt.

Jij bent zo goed voor ons, maar wat doen wij je toch aan? We verpesten al je schoonheid. We bouwen ontzettend veel huizen en vervuilende fabrieken. We gooien ons afval zonder na te denken op straat, en voor we het weten belandt het in je prachtige oceaan. We maken eindeloze tripjes met onze vliegtuigen en auto's, en pompen zo enorme hoeveelheden O_2 jouw prachtige lucht in. We eten zonder pardon van alle mooie dieren die ook van jou zijn. En dit gaat allemaal ten koste van jouw schoonheid.

Het spijt ons.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor dit immense probleem. We willen allemaal beter voor je zorgen, we willen het allemaal zo goed mogelijk doen. Maar we hebben allemaal andere ideeën over wat de beste manier is.

Sommige van ons denken dat de oplossing in liefde voor jou ligt, en dat als we vanuit dat standpunt zullen handelen, we veel sneller bij een oplossing zijn. Natuurlijk hebben de meesten van ons ontzettend veel liefde voor je, maar blijkbaar is die liefde niet zo belangrijk dat we er daadwerkelijk allemaal voor willen vechten.

Anderen denken dat onderdelen van jou heilig zijn, en dat we daarom vooral die bepaalde onderdelen moeten beschermen. Het idee dat we je willen beschermen is fantastisch, maar alleen bepaalde onderdelen beschermen lost weinig op, en het getuigt ook niet van echte liefde. Dat zou zijn als van een persoon houden, maar alleen van zijn mooie kanten, en de mindere bestempelen als onbelangrijk. Dat is geen liefde.

Weer anderen denken dat ze een bepaald karma kunnen opbouwen, en dat als ze goed voor je zorgen, ze daarvan profiteren wanneer ze in hun volgende leven naar je terugkeren. Dit is een mooi idee, maar te vaak handelen we er niet naar. Of misschien is werken voor alleen ons eigen karma niet genoeg om de reusachtige problemen op te lossen die we samen gecreëerd hebben.

Er is ook een groep mensen die denkt dat je heilig bent, omdat je de basis bent van ons bestaan, en dat we je daarom moeten eren. Ook dat is een geweldig uitgangspunt, maar wat houdt eren in? Is dat een leven lijden waarin we perfect voor jou zorgen? Of betekent het alleen dat we soms wat korter onder de douche staan en 1 dag in de week vegetarisch eten? Hoe serieus nemen wij 'eren'?

Anderen denken dat je niet van ons bent, maar dat wij de taak hebben om goed voor je te zorgen. Die taak zouden wij dan tot nu toe heel slecht hebben uitgevoerd. Dat laat ook maar weer zien dat niet genoeg van ons hier echt tijd en moeite instoppen. Of we doen het wel, maar we doen niet genoeg.

Een aantal van ons gelooft dat de tijd zich in bepaalde vaste cirkels ontwikkelt, en dat een onderdeel van zo'n vaste cirkel totale ineenstorting is. Dan zouden klimaatproblemen 'erbij horen', en zou alles vanzelf weer goedkomen. Maar gebeurt zoiets helemaal 'vanzelf'? Dan zou het ons wel erg makkelijk gemaakt worden, en zouden we nooit iets fout kunnen doen, want 'het hoort erbij'.

Het zijn allemaal ideeën die wij hebben, en het zijn allemaal logische beweegredenen om goed voor je te zorgen en je te beschermen, maar toch doen we het niet. We beseffen niet genoeg hoe zeer we jou beschadigd hebben, en nog steeds beschadigen. Niemand weet wat de juiste beweegreden is, wat de waarheid is. Niemand weet of er wel een waarheid is, en of dat een van de bekende gedachtes is, of iets totaal anders. Maar als we al onze ideeën, krachten, talenten en kennis bundelen, komen we er samen hopelijk uit.

We moeten wel. Voor jou. Onze moeder natuur.

Liefs,

Eén van je bewoners

Titel van mijn eindopdracht: Een brief aan moeder natuur

Toelichting:

Wie is moeder natuur? Hoe gaan we met haar om? Wat heeft onze religie daarmee te maken? Ik schreef deze brief aan haar om het uit te leggen.