



### **Hoe zijn wij ontstaan?**

Alle dingen komen en gaan  
Is het iets van hogere hand?  
Die we pas zien aan de andere kant  
Verschillende mensen, verschillende geloven  
Maar het zekerheid kunnen we nooit beloven



### **Als er een god was, waarom is er dan verdriet**

Is er een reden achter of niet  
Waarom is er dan oorlog  
En een leven vol bedrog  
Waarom is er ziekte en pijn  
Het zou zo anders kunnen zijn



### **De natuur gaat naar de knoppen**

Is er dan niets dat dit kan stoppen  
Velen doen hun best hiervoor  
Sommigen leven gewoon door  
Het is aan ons om dit te herstellen  
Dit kan ook zonder toeters en bellen



### **Ergens in geloven kan een begin zijn**

Voor sommige is dat dan ook heel fijn  
Laat mensen dan ook in hun waarde  
Niet alleen ons, maar ook de aarde  
Vrede op aarde is een goed begin  
**En geeft vele mensen weer levenszin!**

